

En sang om FN's Verdensmål

Swing

Tekst: Elever fra Stjærskolen
Musik: Mads Kjær Madsen
2018

♩ = 110

F-N fik en god i-dé, i-mens de sad, og drak lidt te. De har lav-et syt-ten
ver-dens-mål; og de hand-ler ikk' om ål. De kan red-de vor-es Jord,
det er jo sted-et, hvor vi bor. Fat-tig-dom og u-lig-hed det er nog-et ged!
Vi har brug for ver-dens-fred. Uhh nuskal vi hjæl-pes ad; at skaf-fe men-ne-sker lidt
glæ-de og mad. Og vi skal tæn-ke på vor's kli-ma og vand, så lad os brug-e vor' for-
stand. Og vi skal al-le hjæl-pe til, det er vi sik-re på I
vil. Dét kan red-devo-res dejlig-e Jord, så den er godnår vi blir' stor'.

1) FN fik en god idé,
imens de sad og drak lidt te.
De har lavet sytten verdensmål;
og de handler ikk' om ål.
De kan redde vores Jord,
det er jo stedet, hvor vi bor.
Fattigdom og ulighed, det er noget ged!
Vi har brug for verdensfred.

*Uhh, nu skal vi hjælpes ad;
at skaffe mennesker lidt glæde og mad
Og vi skal tænke på vor's klima og vand,
så lad os bruge vor forstand*

Og vi skal alle hjælpe til,
det er vi sikre på I vil.
Dét kan redde vores dejlige Jord,
så den er god, når vi bli'r stor'!

- 2) Fattigdom, det er nog't skidt!
Så får du nemlig alt for lidt;
Husly, legetøj og rent vand og mad;
det er svært at få et bad.
Er din livret - frikadel',
og til dessert en karamel?
Er du fattig, kan du være heldig med ris,
og lidt halvrådden gris.

*Uhh, vi må fordele lidt mer',
så der er mad til både Ali og Per.
Men der er mennesker, de ejer det hel';
Og de sku' hel're ta' og del'!*

Og her i byen, højt mod nord,
der har vi rig'ligt mad på bord.
Tænk det ofte sker at maden bli'r "spildt",
mens andre sulter - det er vildt!

- 3) Skolen her, er godt at vær',
der er så mange ting at lær'!
Vi kan skrive, regne, læse en bog,
og på verden bli'r vi klog'.
Børn og unge, får det svært;
Ja, hvis de ikke får det lært.
Men de mangler skoler, og de mangler en lær';
de har ikke råd især.

*Uhh, vi skal ha' skoler til fler',
så drenge, piger de kan lær' noget mer'.
For de skal også kunne uddanne sig;
Og så blir' de megasej'*

Så hør nu alle, hver især,
nu vi må alle stå på tæ'r.
Hjælpe børn fra andre verdensdel',
der ik' som os, kan få det hel'.

- 4) Energi, det skal vi ha',
men vi skal ikke brænd' det af.
Kul og olie, ja det gi'r CO2;
Så her blir' ikke rart at bo.
Sol og vinden, kan vi li'!
Det er den gode energi!
Er det bæredygtigt, er det bare et hit!
Drivhusgasser, det er skidt!

*Uhh, vi stopper kulos og røg,
og plastik i havet for det er noget møg!
Og vi vil kæmpe for, at her bliver rent;
for det er stadig ikk' for sent*

Så bli'r her dejligt for alle dyr;
Et rigtigt klimaeventyr.
Vi skal redde vor natur meget snart!
Så vi må hjælpe i en fart!

- 5) Alle lande, ja hør nu her!
Nu må vi samarbejde mer'!
Vi vil leve i en verden med fred,
harmoni og kærlighed.
Hvis vi alle gir' en hånd,
og styrker fællesskabets ånd.
Så kan jorden reddes, kan I hør' vores råb
Verdensmål er alles håb

*Uhh, og alle kan hjælpe til.
En forskel mangler, og vi må blive ved.
Og vi vil sammen starte ud i det små.
De mange dråber gør en å!*

Så vi skal pleje vor natur,
for ellers stopper Jordens ur.
Vogte, værne, ja vi skal passe på;
Og så vil vor planet bestå.

