

Nor og Kongen

Af Hannah S. Brandt

Nor bygger sandslotte.

Han leger, at han bor i slottet. Han bor der med sin far.

Hans far er konge. Nor er prins.

Nor kender ikke sin rigtige far.

Det har altid været ham og mor.

Mor kalder. De skal spise.

De er færdige med at spise. Nor og mor vasker op. De ser TV. I TV'et er landets konge.

Nor synes, Kongen er sej.

"Ham har jeg mødt," siger mor. "Han er meget flink."

Nor kigger på mor. Hun ser Kongen på TV.

Nor synes, at mor ser forelsket ud.

Har mor og Kongen været kæresten?

Mor har mange billedeblade.

Nor klipper et billede ud. På billedet er Kongen.

Nor ser sig i spejlet. Så kigger han på billedet. Ligner han ikke Kongen?

Nor synes, han ligner Kongen lidt. Måske er Kongen hans far.

Tanken gør ham glad. Kongen er sej. Hvis Nor er Kongens søn, er han også sej.

Nu er Nor i skole.

Han fortæller sine venner om Kongen.

Nor siger, at Kongen er hans far.

De andre tror ikke på ham.

Nor bliver sur. Han er en prins. Det ved Nor.

Hvorfor kan de andre ikke se det?

En dag kommer Kongen til skolen.

Han skal ud at hilse på eleverne.

Nor siger hej til Kongen. Nor spørger "Er du min far?"

Kongen griner. Han ryster på hovedet. "Nej desværre. Jeg har ikke nogen børn."

Nor bliver skuffet. Han vil græde.

Kongen sætter sig på knæ.

Han ser på Nor.

"Hvorfor troede du det?" spørger Kongen.

"Fordi du er sej," siger Nor. "Jeg vil være så sej som dig."

Kongen griner. "Du er sej. Om jeg er din far eller ej."

Nor sukker. "Men så er jeg jo ikke en prins," siger han.

"Det er ikke sjovt at være prins," siger Kongen. "Man har mange ting, man skal lave. Der er ikke tid til at lege."

Det kan Nor ikke lide.

Tænk ikke at kunne lege.

Nu vil han ikke være prins alligevel.

"Har du så aldrig leget?" spørger Nor.

"Lidt," svarer Kongen. "Men ikke så meget, som jeg gerne vil."

Nor har ondt af Kongen. Han får en god ide.

"Lad os lege nu," siger Nor.

Kongen smiler. Han klapper Nor på hovedet.

Resten af dagen leger Nor og Kongen. De andre børn er også med.

Nor er meget glad.

Han er ikke en prins. Det er endnu bedre.

Kongen og ham er nu gode venner.

Nor har lært, at man ikke behøver at være prins for at være sej.

Man er sej, bare ved at være sig selv.

Nor vil gerne se Kongens slot en dag. Indtil da bygger han sit eget i sandkassen.