

# Drømme

Af Sigrid Marie Eltved Krogsgård

"Jeg vil ikke i skole. Jeg vil ikke i skole."

Det tænker Marie hver dag.

Hun kan ikke lide skolen.

Marie synes det er svært at læse.

Hun synes tal er dumme.

Skolen er alt for kedelig.

Det er det samme alle dage.

De skal aldrig noget sjovt.

Skolen er slut for i dag.

Marie skal hjem. Hun går altid den samme vej.

For på vejen skal hun forbi det bedste sted.

Det er den samme butik hver dag.

Den ser så skøn ud.

Den er fyldt med sjove ting.

Marie går derind hver dag efter skole.

I butikken snakker Marie med Inge.

Inge fortæller om tingene.

Hun fortæller også om Afrika.

Inge siger: "Da jeg var i Afrika, så jeg mange flotte steder."

Inge har rejst til mange lande i Afrika.

Marie kan se det for sig.

Butikken er fyldt med kasser.

Kasser med brugt legetøj og skoletasker.

Marie kigger ned i alle kasserne.

Inge siger: "Jeg vil gerne hjælpe piger med at komme i skole."

Marie rynker på panden. "Men skolen er kedelig."

Inge smiler og siger "I Zambia er det ikke alle piger, som går i skole."

"Mange piger må arbejde derhjemme med deres far og mor."

Inge sætter en bamse på en hylde.

Der kommer en dame ind i butikken.

Hun vil gerne købe bamsen.

Inge smiler. "Nu kan en pige i Zambia gå i skole."

Marie kigger på Inge. "Hvorfor kan hun det?"

Inge siger: "Det koster penge at gå i skole dér."

Inge putter pengene i kassen.

"Det er godt at hjælpe børn, som ikke har så mange ting"

Marie tænker, at hun har mange ting.

Hele hendes værelse er fyldt med ting og sager.

"Kunne jeg ikke gå i skole, hvis jeg boede i Zambia?"

"I Zambia er der ikke penge til, at alle børn kan gå i skole," siger Inge

Marie synes det lyder dumt.

Skolen er måske kedelig, men Maries venner er i skolen.

Inge sætter en ny bamse på hylden.

"Jeg sælger ting her i butikken. Og pengene sender jeg til Zambia."

Hun peger på et billede af en pige.

"Så kan Stella bruge pengene til at gå i skole"

Marie ser på billedet. Stella sidder i skolen. Hun ser meget glad ud.

"Jeg vil gerne hjælpe," siger Marie. "Så Stella kan gå i skole."

Hun går straks i gang med at pakke ud.

Hun sætter ting i vinduet.

I en taske finder hun en lille blok.

Blokken har samme farve som tasken.

Hun skriver på den: "Piger skal også gå i skole."

Marie vil finde ting, som Inge kan få.

Så kan Maries ting give penge til Stellas skole.

Inge siger, at Marie kan hjælpe hver onsdag efter skole.

Marie glæder sig til onsdag.