



Billedtekster til slideshow Liberia-ugen trin 1 og 2

Slide 3:

Lille land i Afrika (ligesom Danmark er).

De fleste mennesker (87%) lever af en omkring en dollar om dagen f.eks. en pose havregryn

Liberia er geografisk cirka dobbelt så stor som DK – 3,9 mio. indbyggere.

Meget fattigt land (et af verdens seks fattigste lande). Borgerkrig i 14 år sluttede i 2003.

Engelsk er det officielle sprog, men det lyder meget anderledes end det engelsk I lærer i skolen og fra fjernsynet.

Slide 4:

Meget anderledes land end Danmark. Det er meget varmt hele året rundt. 30 grader i februar.

Det regner 8 ud af 12 måneder – ikke støvregn men styrtregn. Frodigt med regnskov, palmer, dyreliv.

Slide 5:

Monrovia – hovedstaden, asfaltveje, strøm, vand de fleste steder, mange biler. Ingen lyskryds men en politimand der guider trafikken.

Men det er helt anderledes i resten af Liberia: grusveje og dårlige veje ◊ svært at komme rundt og især i regntiden. Kun elektricitet ved hjælp af generatorer. De tændes som regel om aftenen.

Slide 6:

Der har været borgerkrig i 14 år. Krigen har ødelagt bygninger, huse og skoler. Vejene er ikke blevet vedligeholdt, og der er store problemer med broer, der braser sammen.

Mange mennesker måtte flygte under borgerkrigen – enten til et andet land eller til et andet sted i Liberia.

Borgerkrigen har forhindret skolegang for mange liberianere.

8 ud af 10 skoler blev ødelagt under krigen og der blev ikke uddannet nogle lærere i de 14 år borgerkrigen varede.

Slide 7:

Hverdagen for liberianske børn er meget anderledes end hverdagen for danske børn.

Billederne her kommer fra en lille landsby i Liberia. Boligerne er lavet af ler med tage af enten palmeblade eller blik.

Hele familien hjælper med de daglige pligter. Her er familien ved at male ris.

Næsten alle liberianernes måltider består af ris og cassava. Cassava er Liberias kartoffel. Det er en hvid rod, som man kan tilberede på mange forskellige måder.

Slide 8:

Mange børn arbejder i stedet for at gå i skole. Faktisk går kun 1 ud af 3 børn i skole i Liberia.

Drengen i den røde t-shirt sælger ananas.

Drengen i den orange plukker nødder.



Det kan være svært for forældrene at forstå hvorfor skolegang er vigtigt, fordi de aldrig selv har været i skole.

Der er også andre udfordringer, der gør det svært for de liberianske børn at komme i skole. Måske er der slet ikke nogen skole i landsbyen, måske er der ikke råd til en skoleuniform, måske har forældrene behov for at barnet tjener penge eller passer sine mindre søskende.

Slide 9:

Mange skoler i Liberia blev ødelagt under borgerkrigen, som sluttede i 2003. De er ved at blive genopbygget, men det tager lang tid.

På billederne ses typiske skoler i Liberia. Nogle er lavet af ler, andre af mursten.

Skolerne i fjerntliggende landsbyer er ofte lavet af ler og møblerne er lavet af bambuspinde.

Nogle skoler bruger også træstammer som stole.

På andre skoler er der pulte.

Det kan være svært at koncentrere sig en hel dag, hvis man sidder på en ubehagelig måde.

Slide 10:

På mange skoler er undervisningen meget anderledes end herhjemme og kvaliteten er ikke særlig høj.

Ofte skal eleverne i timevis gentage i kor, hvad læreren fortæller eller også skal de skrive af efter tavlen.

Nogle lærere kan ikke selv læse og skrive og så er det helt umuligt at lære andre det.

Dagens emne for eleverne på billedet er læsning. Læreren læser højt og eleverne skal gentage, hvad hun siger.

Tror I, at eleverne kan lære at læse på den måde?

IBIS arbejder for at uddanne lærere til at bruge andre metoder, som inddrager eleverne mere i undervisningen.

Slide 11:

Liberianske børn og unge er slet ikke så forskellige fra danske børn, selvom deres hverdag er meget anderledes.

De har ikke råd til legetøj, men de laver deres eget i stedet

Slide 12:

Også fodbold og playstation er et hit i Liberia.

Der findes mange små skure, hvor man kan betale for at se film og spille playstation