



TIDSLINJE OVER SYDSUDANS HISTORIE



Bosættelser ved Nilen

Ca. 5000 f.v.t.

Alle mennesker stammer oprindeligt fra Afrika. Kortet viser, hvordan vi begyndte at bosætte os i resten af verden. Vi ved, at de første nomadefolk begyndte at slå sig ned i Nildalen for 7000 år siden. Her lærte de sig at fiske og dyrke jorden. I Sudan har man fundet redskaber af metal, som er 5000 år gamle. Gennem tiden kom nye folk til sydfra. Området udviklede sig til en mangfoldig blanding af fastboende og nomadefolk.



De nubiske riger

Ca. 2000 f.v.t. - 1500 e.v.t.

I 3500 år afløste forskellige riger hinanden i Nubien – det område, hvor Sudan ligger i dag. Det første kongerige, vi kender navnet på, var Kush. Det blev grundlagt omkring år 1600 f.v.t. Omkring år 100 e.v.t. kom de første kristne til området. Det sidste kristne rige i Nubien hed Alodia og forsvandt omkring år 1500 e.v.t.



Arabernes ankomst

Ca. 800 - 1820

Omkring år 800 kom de første arabere til området. De bragte deres sprog og religion med sig. Omtrent samtidig slog Shilluk-folket sig ned langs Den Hvide Nil i Sydsudan. Omkring år 1500 blev de muslimske riger Fūr og Fundj grundlagt i Sudan. I starten af 1800-tallet blev de opløst i mange små sheikdommer.



Sudan bliver erobret

1821

Den egyptiske vicekonge Muhammad Ali erobrede Sudan. Byen Khartoum blev grundlagt som provinshovedstad. Egypten var dengang en del af det store tyrkiske Osmannerrige. Osmannerriget mistede langsomt sin magt i 1800-tallet, og Egypten kom under engelsk indflydelse.



Gennem al-Sudd

1870

I 1860'erne og 1870'erne sendte englænderne ekspeditioner dybere ind i Afrika. I 1870 nåede den opdagelsesrejsende Samuel Baker frem til det sydlige Sudan. Her grundlagde han provinsen Equatoria tæt på det sted, hvor Juba i dag ligger. Shilluk-folket og andre nilfolk havde boet der i hundrevis af år, men indtil da havde el-Sudd været en barriere for europæerne.



Mahdi-oprøret

1881 - 1898

I 1880'erne anførte den religiøse leder Mahdi et oprør i Sudan. Egypterne blev smidt på porten. Der blev indført muslimsk sharialov i hele landet, selvom sydsudanerne havde deres egne religioner. I 1898 vendte englænderne og egypterne tilbage og besejrede Mahdi.



Engelsk-egyptisk koloni

1899 - 1956

De næste mange år var det englænderne og egypterne, som bestemte i Sudan. Den nordlige og sydlige del af landet var meget forskellige. England ville ikke have, at det arabiske nord skulle påvirke folk mod syd. Derfor lavede de engelske skoler og sendte kristne missionærer til Sydsudan. På billedet fra 1936 ses en gruppe mennesker fra Shilluk-folket.



Sudans første borgerkrig

1955 - 1972

I 1956 forlod koloniherrerne landet, og Sudan blev selvstændigt. Allerede året inden brød urolighederne ud. Folk i nord havde fået mere magt, og folk i syd blev utilfredse og gjorde oprør. Folk i nord og syd havde forskellige sprog, religioner og ønsker til, hvordan landet skulle styres. Borgerkrigen varede indtil 1972, hvor Sydsudan fik delvist selvstyre. Det betyder, at de fik lov at bestemme mere selv.



Sudans anden borgerkrig

1983 - 2005

I 1979 blev der fundet olie på grænsen mellem nord og syd. Folk var uenige om, hvordan pengene fra olien skulle fordeles. I 1983 bestemte regeringen i nord, at der skulle være islamisk lov i hele landet. Det var dråben som fik bægeret til at flyde over – og startede den anden borgerkrig. Samme år startede John Garang hæren SPLM, den sydsudanske frihedsbevægelse.



Fredsftalen

2005

Sudans borgerkrige var meget blodige og havde mange ofre. Mange mennesker måtte flygte fra deres hjem til andre steder i Sudan eller til andre lande. Først i 2005 blev der lavet en aftale om fred mellem nord og syd. På billedet ses SPLM-soldater på vej hjemad mod syd.



Sydsudans fødsel

2011

I fredsftalen stod der, at Sydsudan seks år senere måtte holde afstemning om at løsrive sig helt fra Sudan. Det skete i 2011, hvor Sydsudan blev et selvstændigt land og verdens yngste land.



Ufred i Sydsudan

2013 - 2015

Desværre er freden stadig ikke sikker i Sydsudan. Der mangler tiltro mellem de forskellige folk – særligt mellem de to største grupper, dinka og nuer. Uroen startede igen i 2013, da præsidenten Salva Kiir fyrede vicepræsidenten Riek Machar. De to politikere tilhører hver sin gruppe. Mellem 2013 og 2015 var der hårde kampe i landet, som sendte millioner af mennesker på flugt.