

UDDANNELSE OG EN RETFÆRDIG VERDEN



Foto: Hanne Selnæs



VERDENSMÅL for bæredygtig udvikling

Alle danske børn har både pligt og ret til en god, solid undervisning. Det er en af grundene til, at vi lever i et industrialiseret, højtuddannet og demokratisk samfund. Formlen er i virkeligheden ret simpel: Uddannelse skaber udvikling – uddannelse demokratiserer og gøder jorden for samfund med fred og lighed.

Verden over er der millioner af børn, der ikke kommer i skole. Samtidig er det en kedelig kendsgerning, at mange børn

(flest er piger) forlader grundskolen før tid. Det betyder, at mange børn ikke når at læse, skrive eller regne godt nok – og dermed får de ikke de færdigheder, der er så vigtige for at kunne begå sig i et moderne samfund. De bliver afhængige af andres hjælp. De kan ikke læse officielle dokumenter – og bliver måske i sidste ende ikke oplyst nok om de rettigheder, de har. Risikoen for at blive snydt eller underbetalt stiger også, hvis man ikke har lært at regne.

Et af de helt centrale verdensmål er derfor, at alle børn i verden får undervisning. Men målet går videre end det. Verdens ledere har også givet hinanden håndslag på, at den skolegang og uddannelse, som verdens børn og unge skal have, skal være af god kvalitet. Fordi uddannelse er en af grundstenene for et samfunds udvikling, og fordi en god uddannelse er det bedste udgangspunkt for, at man kan få et godt job til en ordentlig løn.

Hvis klasselokalerne er overfyldte, hvis der mangler materialer, eller hvis lærerne ikke er uddannede, så er det svært at lære noget i skolen. Derfor skal antallet af kvalificerede lærere øges verden over. Der skal være tilpas antal elever i klasselokalerne til, at alle lærer noget, og lærebøgerne skal være i orden og tidssvarende. En god skolegang lægger det afgørende fundament for et samlet uddannelsessystem, der fremmer en bæredygtig udvikling – sådan er det i alle lande, både de rige og de fattige.

At det som oftest er piger, der ikke gennemfører skolegangen, understreger en anden global udfordring, som verdensmålene tager op: Den manglende ligestilling mellem kønnene. Udover at flere drenge end piger får en uddannelse, bliver langt flere mænd end kvinder valgt til politiske poster – ikke kun i udviklingslandene, men også i Europa og USA. I dag er knap hver fjerde politiker en kvinde. Det betyder helt grundlæggende, at der er stor forskel på mænds og kvin-

der muligheder for politisk indflydelse. Verdensmålet om ligestilling mellem kønnene sætter fokus på diskrimination af kvinder og bidrager til at sikre, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder. De skal have den samme adgang til jobmarkedet og mulighed for den samme løn. Det er også en udfordring for Danmark, hvor mænd generelt tjener mere end kvinder, selvom de udfører det samme arbejde.

Beslægtet med målene om ligestilling og uddannelse af god kvalitet er verdensmålet om at skabe vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst, der skaber anstændige jobs for alle. Situationen i dag er, at der er millioner af arbejdsløse verden over – og millioner, der arbejder under uacceptable og farlige forhold til en alt for lav løn. Alle familier i verden har brug for indtægter, der er tilstrækkelige til at betale for mad, husly, tøj og medicin. Målene om vækst og anstændige jobs sigter ikke blot på at skabe jobs, men også på at skabe jobs under

ordentlige vilkår. Det betyder blandt andet at sikre, at børn ikke arbejder som børnearbejdere. I Danmark kan vi understøtte dette ved ikke at købe varer, der er lavet med brug af børnearbejde – eller ved at vores fagforeninger indgår partnerskaber med faglige organisationer i resten af verden for at sikre ordentlige vilkår for alle.

At have et godt og sikkert arbejde giver tryghed i hverdagen. Det gør mindre vold og kriminalitet også. Og derfor er et andet af verdensmålene at opnå fred og retfærdighed ved at sikre borgerne en basal retssikkerhed og bekæmpe korruption. Retssikkerhed indebærer, at kriminelle personer bliver fundet og straffet, at organiseret kriminalitet bekæmpes, og at ingen diskrimineres på baggrund af køn, hudfarve, religion, etnicitet eller andet. At bekæmpe korruption er også et vigtigt skridt i sikringen af borgernes retssikkerhed. Korruption skader fællesskabet, øger uligheden og har en negativ effekt på et samfunds udvikling.



OXFAM
IBIS